

# TOUCHE



## Reculer pour mieux sauter

2022 is een Touché jubileumjaar. We bestaan 15 jaar. En om dat te vieren proberen we iets nieuws. Meteen ook in een andere taal zelfs, om de uitdaging compleet te maken: reculer pour mieux sauter. We zetten onze oudste, vijftienjarige samenwerking met justitie eventjes op pauze. Voor 2 maanden. Om het gaspedaal in te trappen voor gesprekken, denkoefeningen, experimenten, contexten, ... die ons dichterbij brengen bij wat we belangrijk vinden in samenwerkingen<sup>1</sup>. Om samen met mensen van diverse pluimage de wereld positief agressief vorm en kleur te geven. En om na die 2 maanden opnieuw vollebak te springen ten dienste van mensen die datzelfde willen doen in de context van justitie, op een manier waar we zelf weer helemaal in kunnen geloven.

Want dat geloof is er nu even niet in die context. We voelden aan den lijve wat het betekent om door het justitieapparaat vermalen te worden. Dat koos ervoor om de geldkraan dicht te draaien, onze waarachtigheid in vraag te stellen en ons onechte voorstellen voor te schotelen. We kunnen ons bijna iets voorstellen bij de onmacht van onterecht beschuldigd worden van een misdrijf, of wat gedetineerden en hun familie moeten voelen bij een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank.

Deze pauze dient om ademruimte te creëren, frisse lucht binnen te laten, te herkalibreren, ... met mensen in justitie. Maar ook om ruimte te maken voor andere samenwerkingen, nieuwe ideeën, zottigheden allerhande. Om nog radikaler dan we ons hadden voorgenomen te connecteren met mensen in plaats van systemen. Om een leger happy warriors en solidaire badasses te vormen rond wie nu uit de boot dreigt te vallen. Om de relationele, financiële en inhoudelijke fundamenten te leggen voor een nieuwe justitiewerking vanaf 1 april '22. En wie weet wat die nieuwe fundamenten nog kunnen creëren op andere terreinen.

Kom je mee baden in die pauzetijd? Stook je mee het vuur onder dat warm bad? Heb je zwembandjes op overschot? Kom meedoen op één van de Touché-activiteiten in het voorjaar, adopteer één van de mensen die we zien<sup>2</sup>, help ons letterlijk tijd kopen door een donatie te doen, kom met ons mee nadenken hoe we met zijn allen waardig verder kunnen met onze conflicten, schiet zelf ook in actie als happy warrior, ... Let's kick some ass en laat ons deze tanker keren.

Laat van je horen, we ontvangen jou met al je ideeën, suggesties, acties, vragen, ... met veel plezier, meer zelfs, het zou ons veel deugd doen! Je vindt ons in de Kortrijksesteenweg 391 in Gent, via [info@vzwtouche.be](mailto:info@vzwtouche.be) of op 0477/60.54.09.

<sup>1</sup> [https://vzwtouche.be/pdf/keuzes\\_na\\_Cool\\_Abdoul.pdf](https://vzwtouche.be/pdf/keuzes_na_Cool_Abdoul.pdf)

<sup>2</sup> <https://vzwtouche.be/steun-ons/giftbox/>